

Kon. Julianalaan 2a, 2231 VD Rijnsburg
tel. (071) 4082759,
Internet: dewegwijzer.pcborijnsburg.nl
Email: info@dewegwijzer.pcborijnsburg.nl



Agenda

12 januari	OR vergadering
17 januari	MR vergadering
19 januari	Start Cito-toetsen
25 januari	Start Nationale Voorleesdagen
29 januari	Themadienst

Van de directie

We willen jullie allemaal een heel mooi 2023 toewensen! Een jaar waarin we met en voor elkaar het verschil kunnen maken..

Hartelijke groet,
Joska van Zuijlen en Rianne Breedijk



Ouderavond schoolplan – 2x wensen

Gisteravond hadden we een geweldige ouderavond op de Wegwijzer. Met zo'n 40 ouders waren we blij met de opkomst en de betrokkenheid die daaruit blijkt. Er is uitgelegd waarom er een schoolplan wordt gemaakt en het voorafgaande proces werd toegelicht.

Daarna gingen we in gesprek over de sterke en zwakke punten van de Wegwijzer. Ook keken we naar de kansen die er liggen om ons onderwijs te verbeteren, maar ook naar de bedreigingen. Hoe kunnen we die herkennen en er op inspelen? Wat een leuke gesprekken ontstonden er in de verschillende lokalen!

We zijn blij met de sterke punten die genoemd zijn en die we als complimenten koesteren. Zo werden er onder andere als sterke punten genoemd:

- het uitdragen van het Christelijk geloof
- de betrokkenheid van de leerkrachten
- het contact tussen ouders en leerkrachten/ directie
- dat kinderen blij naar school gaan
- de Happy Lunch!!

De punten van kritiek gaan we natuurlijk ook meenemen en bespreken!

Er stond bijvoorbeeld:

- dat ouders graag willen dat er eerder Engels wordt gegeven
- dat ouders willen dat de lat bij (bijv) kleuters niet te hoog wordt gelegd; daar stond tegenover dat andere ouders noteerden dat er met kleuters thuis ook wel geleerd kon worden
- dat de informatie via Parro soms wat laat komt
- dat ouders wat meer terugkoppeling zouden willen over de voortgang van hun kind
- dat het zo jammer is dat de tosti-dag er niet meer is

Er werden ook vele kansen gezien!

- * lessen in Spaans, Frans, Engels (eerder), typen, techniek, gebarentaal
- * thematisch onderwijs
- * meer ouderbetrokkenheid
- * toneelstukken met Pasen of kerst



De bedreigingen zien we vooral van buitenaf komen. Ontwikkelingen in de maatschappij die ook de school inkomen. Digitalisering (heeft ook vele voordelen), de prestatiedruk, de verharding in de samenleving, de werkdruk en complexiteit die inclusief onderwijs met zich meebrengt, de personeelstekorten. Het blijft voor ons allemaal, als school en ouders, een uitdaging om daarmee om te gaan!

We hebben ook groep 6, 7 en 8 gevraagd naar hun mening.

Zij benoemden onder andere het volgende:

Goed aan de Wegwijzer?	Wat kan beter?	Ideeën en tips?
Lesmateriaal Schoolrooster Leuke juffen en meesters; ze doen goed hun best Groot schoolplein Afwisselende lessen Gezellige sfeer Mooi ingericht crealokaal Fijn gebouw	Te weinig meesters Te weinig werkplekken buiten de klas Klapdeuren die dichtslaan Weinig interactie tussen de groepen Weinig keuze in de bibliotheek Methoden niet modern Meer speeltoestellen op het plein Schonere wc's veel huiswerk	De kinderen een filmpje laten maken om invallers te werven. Groene speeltuin opknappen Tosti's op vrijdag! Kooklessen Strenger op het plein

We kijken terug op een inspirerende avond! Heel erg bedankt voor de betrokkenheid en inzet! We houden u natuurlijk op de hoogte van de verdere ontwikkeling van het schoolplan.



Zending

We hebben een brief van stichting Oekroe gekregen. Ze schrijven: *JAKOEJOE (= bedankt in het Oekraïens)* *Wat hebben jullie geweldig je best gedaan door zoveel warme sokken bij elkaar te brengen voor de mensen in Oekraïne! Met al die sokken die jullie en anderen (meer dan 5.000 paar!) bij elkaar gebracht hebben, kunnen we er voor zorgen dat heel wat mensen in elk geval warme voeten hebben. Hartstikke bedankt dat jullie voor zoveel sokken gezorgd hebben! En willen jullie ook voor de mensen in Oekraïne bidden?!* Als bedankje kregen we een Matroesjka poppetje!



We vragen ook gebed voor Haïti. Daar is het nog steeds heel onrustig, gevaarlijk en zorgelijk door het vele bendegegeweld. De leiding van het kinderdorp (bestaand uit Johan en Wilcie) is nog steeds in de Dominicaanse republiek omdat het in Haïti nog steeds te gevaarlijk voor hen is. Kinderen kunnen al langere tijd niet naar school omdat de regering de scholen heeft



gesloten. De kleutersklassen zijn na de kerstvakantie voor het eerst sinds lange tijd weer begonnen. De situatie lijkt voor Haïti uitzichtloos en hopeloos; gelukkig weten ze op het kinderdorp en weten wij, dat we met God nooit zonder hoop zijn! Bidt u mee voor Haïti?

Nieuws van de Ouderraad

Jantje Beton



De kinderen van groep 4 t/m 7 hebben weer ontzettend goed hun best gedaan! Er is in totaal voor € 3021 aan loten verkocht. De definitieve opbrengst van de verkoop van de Jantje Beton loten is inmiddels bekend. De helft van deze opbrengst is voor Jantje Beton en de andere helft is voor school. De Wegwijzer heeft dus in totaal € 1510,50 ontvangen! Dit geld gaat naar de ouderraad en wordt onder andere gebruikt voor nieuw buitenspeelgoed en voor een nieuw speeltoestel op het grote schoolplein.

Happy lunch

In verband met de kerstviering en kerstvakantie was de happy lunch deze keer niet op de laatste donderdag van de maand, maar vond deze al op dinsdag 20 december plaats. En om alvast het (school)jaar in stijl af te sluiten hebben alle kinderen een warme oliebol gekregen!



Kerstviering 22 december

Tijdens de kerstviering voor de kinderen van groep 3 t/m 8 zorgde de ouderraad voor een warme chocomelk of limonade met een koekje erbij voor alle kinderen. Daarna waren alle ouders uitgenodigd om een warme chocomelk of glühwein te komen drinken op het plein. Ondanks het slechte weer was er een goede opkomst en een gezellige sfeer.

Kerst 2023

Op 10 december startte de kerstwandeling van de Protestantse Gemeente in Rijnsburg vanaf de Wegwijzer.

Er hebben zo'n 900 mensen de wandeling gelopen!

Dat is toch fantastisch. We zagen ook veel kinderen van de Wegwijzer! Hier een link naar een filmpje:

https://fb.watch/h_mYW7VR_n/

Woensdag 21 december vierden de kleuters hun kerstfeest. Groep 2 mocht zelfs in de avond naar school! Wat was het geweldig mooi en goed gedaan door de kinderen en de juffen!

Donderdag vierden groep 3-8 het kerstfeest in de klas. Er werd mooi gezongen en geluisterd naar het kerstverhaal. Zo bijzonder om het kerstfeest met elkaar te vieren!

De opbrengst van de kerstcollecte voor de voedselbank was € 130,20. Heel erg bedankt!

Tijdens de kinderkerstnachtsdienst konden veel Wegwijzer-kinderen zwaaien naar juf Rianne en juf Joska die in het combo mochten zingen.

Zo was er veel te doen rondom Kerst!



Nieuwe leerlingen

Een oproep aan alle ouders: heeft u een kind dat tussen nu en eind december 2023 4 wordt, vergeet hem of haar dan niet in te schrijven. Een formulier hiervoor kunt u bij de directiekamer ophalen. De inschrijving sluit op 24 februari a.s. Alvast bedankt.

Schaatsen

Groep 7 en 8 mochten de laatste vrijdag voor de kerstvakantie gaan schaatsen in Katwijk. Gelukkig konden een heleboel ouders nog regelen dat ze met de auto konden brengen en/of halen. Het was glibberen en glijden maar er was vooral veel plezier! Heel erg bedankt aan de chauffeurs!

Uitnodiging Themadienst!!

Zondag 29 januari mag de Wegwijzer de themadienst organiseren. De commissie en onze eigen schooldominee Piet Rozeboom zijn er al druk mee bezig. Natuurlijk hopen we dat zoveel mogelijk kinderen een taak kunnen vervullen in de dienst. Er komt bijvoorbeeld weer een Wegwijzer-koor. Het thema is 'Gastvrijheid'. DUS VAN HARTE WELKOM!!



Bijbelrooster

Week 2: 9-13 januari 2023

Hoe het begon, Johannes 1:1-18
Johannes de Doper, Johannes 1:19-28
Johannes wijst Jezus aan, Johannes 1:29-34

Week 3: 16-20 januari 2023

De eerste leerlingen, Johannes 1:35-43
Jezus weet wie Natanaël is, Johannes 1:44-52
De bruiloft in Kana, Johannes 2:1-11

Week 4: 23-27 januari 2023

Jezus bij de tempel, Johannes 2:13-25
Nicodemus, Johannes 3:1-21
De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:1-26



Week 5: 30 januari – 3 februari 2023

Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54
Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18
Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23

Angsten bij kinderen



Elke leeftijd en ontwikkelingsfase kent zijn eigen angsten. Bij basisschoolkinderen kan faalangst de kop opsteken. En angst om er niet bij te horen. Kinderen worden zich meer bewust van wat er om hen heen gebeurt. En ook van wat er zou kunnen gebeuren. Let papa wel goed op in de auto?

Oudere kinderen horen in het jeugdjournaal over een jongetje dat is vermoord, klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne. Dat kan veel zorgen geven. Sommige kinderen houden dat voor zichzelf.

Wat kun je doen?

- Let op verborgen signalen bij je kind.
 - Je achtjarige komt alsmaar uit bed. Omdat nare gedachten dan de kop opsteken?
 - Je kind is woest als je hem naar een feestje van een vriendje stuurt. Hij ziet er misschien als een berg tegenop?
 - Je dochter weigert mee te gaan naar de winkel. Ze is misschien bang een hond tegen te komen?
- Neem angst altijd serieus. Wegwuiven maakt dat je kind er alleen mee is. Erken en accepteer dat het nare gevoel er is. Dat is de basis om er mee om te leren gaan.
- Een kind kan leren omgaan met angst. Daar kun je als ouder bij helpen.



- Onderzoek samen, op een rustig moment, wat er bij hem gebeurt als hij bang is. Stel nieuwsgierige vragen. Zoek samen naar oplossingen.
- Men is geneigd angstige situaties uit de weg te gaan. Daarmee blijft de angst bestaan. Stimuleer je kind spannende situaties aan te gaan. Zo kan hij ervaring opdoen en (zelf)vertrouwen opbouwen. Een stappenplannetje kan daarbij helpen.
- Vraag je kind nadat hij iets spannends heeft gedaan wanneer de angst verdween. Meestal gebeurt dat vrij snel. Je kind slaat dit dan op voor een volgende keer.
- Gebruik groei-taal. *“Het was best moeilijk he om... en toch hield je het vol!”*

Wil je hulp bij een stappenplannetje of praten over angst bij je kind? Neem contact op met de [pedagogisch adviseur](#) van het CJG.

Meer informatie over opvoeden en opgroeien www.cjghm.nl

